

ΣΧΟΛΙΚΑ ΝΕΑ

Εκπαιδευτική επίσκεψη

στην Εφημερίδα **ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ**

και στο Τυπογραφείο **ΔΟΥΚΑΣ**

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

-Τα γραφεία του «Δ» γέμισαν χθες το πρωί από



τις χαρούμενες, γεμάτες ενέργεια παιδικές φωνές 13 μαθητών της Γ' τάξης του Δημοτικού Σχολείου Παμφίλων,

-που επισκέφτηκαν τον χώρο μας,
-για να πάρουν πληροφορίες σχετικά με το λειτουργήμα του δημοσιογράφου, τις αξίες αυτού του δύσκολου επαγγέλματος,
-να κατανοήσουν τις έννοιες της εφημερικής είδησης, της δημόσιας γρα-

φής,
-ν' αντιληφθούν την σπουδαιότητα των πηγών και την προστασία τους, όταν απειλούνται να εκτεθούν και ν' αποκαλυφθούν,
-την διαφορά της έντυπης και ηλεκτρονικής εφημερίδας,
-τις εξελίξεις που φέρνει η νέα εποχή της τεχνολογίας.
-Τα παιδιά ένοιωσαν την μυρωδιά του δημοσιογραφικού χαρτιού
-και προσπάθησαν να αισθανθούν την «καρδιά» που χτυπά ξεφυλλίζοντας τις σελίδες κάθε εφημερίδας.
-Μια δουλειά με πολλά στάδια, που απαιτεί εγρήγορση, καθαρό πνεύμα, αντικειμενική κρίση.
-Αν και μαθητές της Γ' τάξης του δημοτικού, με απaráμλλη ενδιαφέρον, παρακολούθησαν τις πληροφορίες που έλαβαν.
-Οι ερωτήσεις τους εúστοχες και ρεαλιστικές,
-καθώς στο πλαίσιο του σχολικού τους προγράμματος,
-θα επιχειρήσουν να εκδώσουν την δική τους εφημερίδα.
-Σαν «σφουγγάρια» προσπαθούσαν να ρουφήξουν κάθε πληροφορία, -αντιλαμβανόμενα τις δυσκολίες και τους κινδύνους.
-Μοιραστήκαμε πτυχές από την ιστορία της πα-

Η τάξη μας πραγματοποίησε εκπαιδευτική επίσκεψη την Πέμπτη 5 Μαΐου 2022, στα πλαίσια των μαθημάτων αλλά και της πρώτης δημιουργίας σχολικής εφημερίδας, στις εγκαταστάσεις του τυπογραφείου **doukas print.com**

και στην τοπική καθημερινή πρωινή εφημερίδα **ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ**.

Στο τυπογραφείο μας υποδέχτηκε ο κ Δούκας και με εγκαρδιότητα, προθυμία και ενθουσιασμό μας παρουσίασε τις εγκαταστάσεις, τα μηχανήματα και την εργασία του τυπογράφου. (συνέχ. σελ.2)



**Άρθρο της εφημερίδας
Δημοκράτης,
(6-5-22) αφιερωμένο στην
επίσκεψή μας .
Παρουσίαση του
τυπογραφείου από τον κ.
Δούκα**



Συνέχεια από σελίδα 1

Ενθουσιαστήκαμε με τα χειροκίνητα πιεστήρια και τα κινητά στοιχεία (γράμματα) στις κάσες και τη δημιουργία των κειμένων στους σελιδοθέτες. Παρακολουθήσαμε τα παλαιότερα πιεστήρια - οριζόντιας και όρθιας εκτύπωσης- να δουλεύουν. Ήταν εντυπωσιακό και θα μας θύμιζε μουσείο, αν ακριβώς δίπλα δεν υπήρχαν τεράστια, υπερσύγχρονα τυπογραφικά μηχανήματα καθώς και μηχανήματα πυρογραφίας. Είδαμε έτοιμα βιβλία , και άλλα υλικά όπως πλαστικό και μέταλλο με εκτυπώσεις. Φύγαμε με τις καλύτερες εντυπώσεις και φορτωμένοι δώρα, μπλούζες με το λογότυπο του τυπογραφείου, τετράδια και μολύβια και φυσικά τις πολύτιμες γνώσεις του κ. Δούκα !!!

Η συνέχεια ήταν εξίσου ενδιαφέρουσα... στα γραφεία της πρωινής καθημερινής εφημερίδας ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ. Καθισμένοι αναπαυτικά σε πολυθρόνες και μαξιλαράκια – δεν είμαστε και πολλοί- ταξιδέψαμε στον κόσμο της δημοσιογραφίας. Μάθαμε ότι είναι μια από τις παλαιότερες εφημερίδες της Ελλάδας. Μέσα από την ιστορία της εφημερίδας και τις ασπρόμαυρες φωτογραφίες στους τοίχους ανακαλύψαμε την ιστορία της πόλης μας . Στη συνέχεια η κ. Σκούφου μας έδειξε πώς ετοιμάζεται στον υπολογιστή η εφημερίδα, μας εξήγησε για τους κινδύνους των πληροφοριών από μη έγκυρες πηγές του διαδικτύου, απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις μας και μας έδειξε το σημαντικό αρχείο της εφημερίδας από το 1.928 !!!

Ήρθε η ώρα όμως να γυρίσουμε στο σχολείο μας , γεμάτοι εικόνες, γνώσεις και ιδέες για τη δική μας εφημερίδα !!! Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία και την μοναδική εμπειρία!

Αρ. φύλλου:1

Μάιος 2022

Περιεχόμενα

Σελ.1,2: Εκπ/κή επίσκεψη

Σελ.3: Μονή Αγίου Ιγνατίου

Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών Πιθαρίου

Σελ 4 : Το Πανηγύρι των Παμφίλων

Η Σπηλιά του Θεόφιλου

Σελ.5: Η στήλη των ζώων

Αθλητική στήλη

Ακροστιχίδα

Σελ.6: Ανέκδοτα

Οι δημιουργίες μας



Τα μοναστήρια και τα πανηγύρια του νησιού μας

Μονή Αγίου Ιγνατίου



Το μοναστήρι Άγιος Ιγνάτιος βρίσκεται 4 χμ από την Καλλονή, στην περιοχή Λειμώνος.

Ιδρύθηκε το 1526. Στην Μονή κατά καιρούς λειτούργησαν το φροντιστήριο, η σχολή κεντητών και κεντητριών, γηροκομείο, οικοτροφείο, ορφανοτροφείο, κατασκηνώσεις, ίδρυμα υποτροφιών φοιτητών και Ιεροσπουδαστών.



Στη Μονή υπάρχουν πολλά ζώα όπως παγώνια και σκυλάκια. Μπορείς να επισκεφτείς «το κελί του Αγίου Ιγνατίου», το Λαογραφικό-Εκκλησιαστικό μουσείο. Λίγα βήματα μετά από την εκκλησία υπάρχει ένα εκκολαπτήριο.



Πεταλούδα, Πασχαλίτσα, Λουλούδι
Φωτογραφίες: Πεταλούδα

Μονή Παμμεγίστων Ταξιαρχών Ερεσού Πιθαρίου



Κάθε φορά που πηγαίνω στην Ερεσό, επισκέπτομαι τη Μονή Πιθαρίου. Είναι ένα πανέμορφο μοναστήρι σε μια πλαγιά, δίπλα σε μια τεχνητή λίμνη που δημιουργήθηκε με ένα φράγμα. Το φράγμα είναι μεγάλο και μοναδικό στο νησί μας. Ο δρόμος για το φράγμα καθώς και το μοναστήρι είναι εντυπωσιακός. Έχει πολύ πρασινάδα και φανταστικά φυτά. Είναι ένα μέρος απίστευτο σαν τον παράδεισο.

Μέσα στο μοναστήρι υπάρχει

- Μουσείο
- Βιβλιοθήκη
- Πολλά πουλιά.

Είναι ένας πολύ ωραίος τόπος και αξίζει να τον επισκεφτείτε.



Αλητάκι, Σκορπιός
Φωτογραφίες: Σκορπιός

Το Πανηγύρι των Παμφίλων

Το πρώτο σαββατοκύριακο μετά το Πάσχα στο χωριό μου, τα Πάμφιλα γίνεται το πανηγύρι του Άγιου Θωμά και ο εορτασμός των εγκαινίων του ιερού ναού της Αγίας Βαρβάρας.

Την πρώτη μέρα μαζεύτηκαν πολλοί καβαλάρηδες στην πλατεία του χωριού. Τα άλογα ήταν όμορφα στολισμένα, οι αναβάτες φορούσαν μπότες καπέλα και σε κάποια άλογα οι αναβάτες ήταν παιδιά. Έγινε η περιφορά των υπένων στο χωριό με συνοδεία μουσικής και κόσμου. Μετά έγινε βράβευση σε όλους τους αναβάτες. Είχε μουσική και πολύ κόσμο που ήρθε να θαυμάσει τα άλογα. Την δεύτερη μέρα έγινε η περιφορά της εικόνας της Αγίας Βαρβάρας και στην εκκλησία μοίρασαν παραδοσιακό φαγητό .

Το απόγευμα στο λιμανάκι έγιναν αγώνες με τα άλογα .Μόλις τέλειωσαν οι αγώνες έγινε η βράβευση των νικητών στην πλατεία

του χωριού. Μετά ακολούθησαν τα χορευτικά τμήματα του συλλόγου γυναικών Παμφίλων Λέσβου. Είχε μουσική και πολύ κόσμο.



Μπάρμπα-Γιώργος , Γκολ

Φωτογραφίες : Γκολ



Η Σπηλιά του Θεόφилου

Ο Θεόφιλος ήταν ένας πάμφτωχος άνθρωπος που περιφερόταν στα μαγαζιά και ζωγράφιζε και του έδιναν φαγητό. Όταν του έδιναν τρόφιμα και ένα ζεστό μέρος να μείνει, ζωγράφιζε στους τοίχους του μαγαζιού με ανεξίτηλες μπογιές που έφτιαχνε ο ίδιος με μυστικό τρόπο. Ο μύθος λέει ότι αν του έδιναν φασόλια και ένα ζεστό μέρος μέρος για να μείνει ζωγράφιζε με νερομπογιές που γρήγορα έσβηναν. Η «σπηλιά του Θεόφилου» βρίσκεται στην Καρίνη Λέσβου, είναι ένας μεγάλος πλάτανος που τον είχε χτυπήσει κεραυνός και στην κουφάλα κοιμόταν ο Θεόφιλος όταν ζωγράφιζε στο γειτονικό κτίριο.

Κείμενο-φωτογραφίες : Μελισσάκι



Ας γελάσουμε λίγο...

Το συνάχι ...

- Μου φαίνετε πώς άρπαξα ένα καλό συνάχι !
- Ευτυχώς,
- Τι ευτυχώς;;;
- Σκέψου, σκέψου να άρπαζες κανένα άσχημο.....
- Ε ;

Κύκλωπας

Τα ψιλά ...

- Έχεις φασόλια;
- Γιατί;
- Για να μου χαλάσεις έναν γίγαντα!

Pop-corn

Κατά λάθος

- Η Μαρία δάγκωσε τη γλώσσα της και κλαίει.
- Μα γιατί δεν προσέχεις παιδί μου; της λέει η μητέρα της.
- Δεν την είδα, μαμά μου!

Pop corn

Οι δημιουργίες μας

